

# Nyutbildade guider marknadsför Halland

Tidigare i vår erbjöds en kostnadsfri guideutbildning i Inlandsbladet. VER-DI (samma projekt som driver FIA) stod för kostnaderna.

Vi var tio personer som nappade på erbjudandet. Under fem kurskvällar har vi fått sakkunnig ledning av diplomerade guiden Cecilia Johansson från Horred. Träffarna har varit förlagda hos några av deltagarna.

Söndagen den 6 maj var examensdag, vilket betydde att vi skulle guida kurskamraterna på en plats eller ort som vi själva valt ut. Undertecknad fick börja och jag berättade om FIA, vad den gamla kåken har använts till genom åren och om den verksamhet som bedrivs i dag. Som åhörare skulle man lyssna, granska och anteckna ros och ris om hur vederbörande lyckades med sin guidning.

Efter FIA fick vi en riktig historielektion av förra lärarinnan och tillika rektorn Irene Karlsson om Fegens Vandrarhus. Det handlade om inlandsisen, rullstensåsen, isälvar och skiftande verksamheter med varierande ägarskap för den stora villan på höjden.

## Besöksmål i Fegen

Besöksmålen ligger som bekant tätt i Fegenområdet men till resterande resmål var Ätråns Buss anlitat och Carina tog oss norrut, till Sotånäs. Där fick vi titta in i det



Deltagarna samlade framför FLA.

lilla huset Hulda och höra om hur Lillemor och Gunnar driver sitt bed & breakfast.

Ännu längre norrut, snett över vägen, finns Alvhaga kvarn med intilliggande stugor för uthyrning. Agnes Polak tog oss med på en intressant vandring in i skogen och visade bland annat en jättegröta som alltid innehåller vatten, oavsett hur torrt det är i markerna. Där vätte vi våra pannor, för enligt sägnen är det ett sätt att föreviga sin lycka. Ingen

tvekade! Och lyckan lät inte vänta på sig. Bakom en stubbe hittade vi förmiddagskaffe. Det är lycka!

Marie Gustavsson, före detta fegentös, guidade i bussen som tog oss till Falkenberg. Aldrig har den resan gått så fort. Jodå, Carina höll hastighetsbegränsningarna, men Marie berättade så mycket intressant om både gammal och nutida historia att vi fullständigt glömde tid och rum. Marie har guidat tidigare, det märktes!



Jättegrötan i Alvhaga vildmark speglar (bokstavligen) blivande guider.

## Halland har allt

I Heberg gjorde vi lunchstopp och festade på lax i olika former innan det bar av till inlandet igen. Våra utsocknes kurskamrater tog oss till Hölseböke, Simlångsdalen och Bygget. Halland är ett varierande landskap. Skogsbygd, slättbygd, höga berg och djupa dalar. Ja, här finns allt, konstaterade vi än en gång.

Tiden går fort när man har roligt. Sista anhalt på resan var Sandviks kyrka, där Veronica Ring gav oss en exemplarisk guidning. Yngst i gänget men också den av oss som lyssnat mest på fröken och snappat mest av tidigare lektioner. Alla ingredienserna var med: intresseväckande inledning, informativ, lättlyssnad huvudtext och kort sammanfattning med snärt på slutet.

Nå, klarade vi examensprovet? Nja, i skrivande stund har inte undertecknad fått något diplom... Men tveka inte om ni önskar en guidning. Jag känner nio fantastiska guider som är experter på vårt område. Tänk på hur mycket intressant vi har i vår närhet – men det gäller att veta om det. Välkommen!

Christina Andersson Nygård